

BÖNEVANDRING I STOCKHOLM – 17 maj Sveriges kristna ber för landet! Start: Kl. 13.00
sker samling i Kungsträdgården varifrån vandringen utgår kl.13.30.

Bönevandringen leds av Patrik Sandberg och börjar 13.00 med uppställning till vänster om kungsträdgårdens scen. Vandringen startar sedan 13.30 med korsbärare först och MC folk som kommer att vara med. **Nytt för i år är att vi kommer kl 13.11-13.23 be 12 minuter för kristenheten där vi står 2 och 2 och olika bönepunkter.** Bönevandringen startar 13.30 och vi ber för sex olika bönestationer. Olika böne och lovsångsledare kommer finnas med under vandringen som stöd när vi ska be och när vi ska lovsjunga. Ta med tamburiner, mindre instrument, låt bönevandringen bli en fest.

Under vandringen kommer vi att bedja från varje Bönestart tills vi passerat bönestationen som markeras av förebedjare som står vid banderollen med det specifika böneämnet. (1 Tim 2:1-4)

Från start av bönevandringen proklamerar vi; "Namnet Jesus!" Med ord eller Lovsång. *Namnet Jesus, jag lovsjunger namnet Jesus. Du är underbar i råd, Du är evig Fader en väldig Gud, vår fridsfurste.*

1. Start Bön Vid högervägg från Strömbron längs med Slottskajen till Norrbros slut. Bönestationen 1 är framför riksdagen huvudingång.

Vi ber för: Statschef Kung Carl, regeringschef Fredrik, regering olika partiledare, riksdag.

Vi ber att Gud kommer att överraska Sverige + valet

Jesus är vår frälsningsklippa Ps 89:27 Tala ut: Han skall ropa till mig: Du är min Fader, min Gud och min frälsnings klippa Jesus! Vi ber för Politiker och "Helige Andes Holmen" att du Fader, min Gud och Jesus frälsningsklippan ska finnas där i varje beslut, vi ber om vishet, beskydd, hjälp att förvalta skattepengar till vårt lands bästa. Be att varje ledare söker Gud och att landet ska vara grundat på 10 Guds bud !

2. Start Bön Från Gustav Adolfs torg till Bönestation 2, utanför Utrikesdepartementet: Vi ber för: Skola, utbildning och forskning. Jesus den gode herden Joh 10:10 - Be ut ordet om " Jesus är den gode herden" över Stockholm och Sverige. Tala ut: Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag(Jesus) har kommit för att de skall ha liv. Ja, liv i överflöd.

*- Tack Herre Jesus att du har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Herre vi ber om det goda ska ta plats i skolan, Forskning, högskola, Goda ledare, 20000 nya lärare...
Utbildningsminister Jan Björklund om vishet.*

3. Start Bön Från Brunkebergstorg, Bönestation 3 utanför Riksbanken, till brofästet på Malmskillnadsgatan.

Vi ber för: Näringslivet, arbetsplatser och om;

Jesus livets bröd Joh 6:35 - Be ut ordet om "Jesus o Ordet är livets bröd" över Stockholm och Sverige. *Tala ut: Jesus svarade: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.*

Herre vi ber att varje arbetsplats om ditt ljus och godhet, sunda värderingar, berör ledare i vårt land, beslutsfattare, nyckelpersoner. Småföretagare, nya jobb.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson om vishet.

4. Start Bön **Från brofästet på Malmskillnadsgatan, Bönestation 4 på bron över hamngatan till korsning Regeringsgatan.**

Vi ber för: *De mest utsatta i samhället samt vården och omsorgen.*

Jesus världens ljus, Stockholms och Sveriges Ljus Joh 8:12

Tala ut: Jag är världen ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. -

Vi ber att ljus ska komma på varje mörk plats. Där trafficking finns, där misshandel finns, mobbing, utanförskap, isolering, ångest, vanmakt, vi ber om ditt ljus genom din kyrka. Vi ber för vården och äldreomsorgen om ditt ljus Jesus. Vi ber för människans värde lyfts högt i vården och i samhället.

Start Proklamation och Lovprisning: "Lovat vare Herrens namn" Från korsningen Regeringsgatan till Birger Jarlsgatan till andra tvärgatan (Smålandsgatan) där vi Startar Bönen.

5. Bönestation 5 Dramaten. Vi ber för: Kulturlivet och Media till ett gott inflytande i samhället.

Jesus syndarens vän Matt 11:19 - Be ut ordet om "Jesus syndarens vän" över Stockholm och Sverige. *Tala ut: Människosonen kom, och äter och dricker, och då säger man: Se, vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare!*

- Vi ber att du Jesus genom din kyrka ska visa på en öppen famn och att varje person i media och kultur är älskad och att mötesplatser ska skapas.

Be för nyckelpersoner i media om ett möte med Jesus. Be för journalister, bloggare om vishet. Be för kulturlivet att många får möta Jesu kärlek och ytlighet byts mot äkta kreativitet.

6. Start Bön **Från Dramaten till Norrmalmstorg där bönestationen 6 är belägen.**

Vi ber för: barnens trygghet och familjens upprättelse!

Jesus är medlaren mellan Gud och människa Heb 12:24 – Försoning *Tala ut:* Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod.

Tack för att Jesus bär våra bördor i varje familj, synden, smärta, tack för frid i varje familj i Sverige, vi ber att där oförlåtelse finns ska förlåtelse bli förlöst. Vi ber om mod, vi ber om kraft, vi ber om försoningens budbärare i vårt samhälle.

Kom Herre med din Faderskärlek... Be även att de som vill gifta sig ska få sina livskamrater.

Därefter Proklamerar "Dina änglar sjunger" med sång och jubel tills vi nått Kungsträdgården och i kungsan. Vi fokuserar där på Församlingen och Guds folk. Enhet. Tillsammans! (Joh 17)

Här möter Södermalmskyrkan lovsångsteam oss från scenen med tillbedjan från scenen med 2 sånger och vi upphöjer Jesus Kristus. <http://kartor.eniro.se/m/989wG>